

13

14

15

16

Dit moet je weten



Tijd van monniken en ridders

De islam

In 570 werd Mohammed geboren in de stad Mekka in wat nu Saudi-Arabië heet. In een droom vertelde een engel hem dat er één God was: Allah. Dat was het begin van een nieuw geloof: de islam. Eerst wilden de Arabieren niets van het nieuwe geloof weten en ze joegen Mohammed weg uit Mekka. Maar later gingen veel Arabische koningen in de islam geloven. Zij veroverden veel landen. De mensen daar werden moslim.

Een groep Arabische moslims, de moren, veroverde Spanje. Ze bleven daar de baas tot 1492. In Spanje staan prachtige moskeeën en andere gebouwen uit de tijd van de moren.

De Arabische moslims wisten veel van sterren en geneeskunde. De cijfers waarmee wij rekenen, zijn door de Arabieren bedacht.



Een moslim bidt in de moskee op een gebedskleed.

Roven en ruilen

In Noorwegen, Zweden en Denemarken woonden de Noormannen of vikingen. Het waren boeren. In de zomer voeren ze met hun boten naar andere landen om er spullen te ruilen en te roven. Hun boten waren versierd met drakenkoppen en hadden een platte bodem. Daardoor konden de vikingen ze gemakkelijk op het strand trekken. Rijke boeren beschermden hun boerderij tegen de vikingen met een aarden wal en een houten toren: een burcht. Soms bleven de vikingen wonen in de landen waar ze kwamen.

In de tijd van Karel de Grote hield een kustwacht de vikingen tegen. Later vielen ze veel steden en kloosters aan. Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) werd vaak aangevallen. Na 863 werd de stad niet meer opgebouwd. We weten veel over de vikingen omdat ze konden schrijven. De vikingen schreven met tekens die we runen noemen.

Vikingen trekken hun boot op het strand.



In het harnas

Ridders woonden in een kasteel. Ze hielpen de koning om het land te verdedigen. Soms vochten ze voor een landheer. Als beloning kregen ze land in leen. Een ridder had geld nodig voor zijn wapens en zijn harnas. Daarom moesten de boeren die op het land woonden en werkten, een deel van de oogst aan de ridder geven. In ruil daarvoor beschermde de ridder de boeren als het oorlog was.

Ridders hielden vaak toernooien. Dat waren wedstrijden waarbij ridders voor hun plezier met elkaar vochten.

Graven of boeven?

Toen Karel de Grote dood was, werd zijn land verdeeld. Het gebied waar nu Nederland ligt, werd van de Duitse keizer. De keizer bemoeide zich haast niet met Nederland. Graven en hertogen konden daardoor steeds meer de baas spelen. Zo liet graaf Dirk III de schippers die door zijn land voeren, tol (geld) betalen. De schippers werden daar boos om, want in Duitsland hoefde niemand tol te betalen. Graaf Dirk was lang niet de enige graaf die zich niets van de Duitse keizer aantrok. Zo kwamen er allemaal kleine landjes die elk hun eigen regels en wetten hadden.